

Deres majestæt, vores statsminister, vores udenrigsminister, folketingets formand og samtlige tilstedeværende – hjertelig velkommen til denne markering.

Tidligere i denne uge har vi holdt en række højtideligheder for at mindes Danmarks heroiske indsats for at redde alle danske jøder i 1943 – og for at markere, at fangerne i Theresienstadt heller ikke blev glemt af det officielle Danmark. Det er 3. gang på én uge, vores dronning deltager i begivenheder, der har særlig betydning for det jødiske trossamfund. Tusind tak, Deres majestæt!

I dag fejrer vi ikke noget som helst. Vi sørger over alle tabte menneskeliv som følge af et bestialsk terrorangreb om morgenen på en jødisk helligdag. Vi er tavse og knugede, og når vi har fundet vej hertil, skyldes det, at vi vil dele vores sorg med andre og vise solidaritet med Israel i en meget svær tid. Den lille jødiske stat på størrelse med Jylland er angrebet og er i krig med mennesker, der i tanke, på skrift og i handling vil udslette den.

Gennem mange årtier har vi set og hørt en nyhedsstrøm fra Mellemøsten. Den har været fordrejet – nærmest forløjet – af i øvrigt seriøse medier. Terror-organisationer kaldes "bevægelser", man undlader at nævne positive forhold i Israel, og man betegner konsekvent Tel Aviv for

Israels hovedstad, når det er Jerusalem. Tænk hvis en stor israelsk avis betegnede Århus som Danmarks hovedstad, fordi den ligger midt i riget. Der ville opstå et ramaskrig i Danmark. Bogen "Sandheden er det første offer" fra midten af 80'erne tager fat på problemet.

Lad os være ærlige: Massakren sidste lørdag i Israel er den værste massakre på jøder efter 2. Verdenskrig. Hændelserne i lørdags var måske de mest bestialske og barbariske, jeg har hørt om i mit liv.

Forskellen mellem massakrene i århundreder og i lørdags er klar. I 1940'erne lod jøder sig slagte. I dag forsvarer det jødiske folk og land sig selv. Det er nyt, men har også en meget høj pris.

Israels første statsminister, socialdemokraten David Ben Gurion, blev på et tidspunkt spurgt, hvornår Israel kan betegnes som en normal stat. Han svarede straks: "Når vi oplever selvmord og har prostituerede". Selv om han i mine øjne er den største jødiske leder siden Bar Kochba, som ledte det jødiske oprør mod Romerriget 132-35, så manglede han en vigtig vision – visionen om fred.

Egentlig tror jeg ikke, han ville turde tænke tanken, at de første 75 år ville være et land i krig, fordi nogle naboer ønsker at slette landet af landkortet. Om det er terrorbevægelser eller regulære stater er uden betydning for de mennesker, der ønsker et liv i fred.

Sidste gang jeg landede i Israel, fløj vi som altid hen over Tel Aviv lige før landingen. Nu er det en storby, en metropol, men for 110 år siden var det en sandbanke. En moderne by bygget på trods af krig, terror, missiler, droner o. lign. Tænk hvad landet kunne have opnået, hvis der havde været fred i 75 år.

Som vi igen har set, så skal der kun én til at starte en krig, men 2 til at slutte fred. Og jo mere fanatisme og polarisering, jo sværere bliver det at opnå fred. Lad mig gentage mit gamle valgsprog **NÅR FANATISMEN GÅR IND, GÅR FORSTANDEN UD.**

Vi glædes ikke over andres ulykke. Det er såvel udansk som ujødisk at gøre dette. Der er overhovedet ingen

glæde i disse uger. Som læge i 40 år har jeg set mange udtryksformer ved sorg og frustration: Nogle mennesker græder, andre bliver fuldstændig tavse og yderligere andre har et ønske om hævn. Og lad mig blot slå fast: Selvforsvar er ikke hævn.

Det er utrolig let at sige: Nu må vi videre. To gange på 30 år har der været terror her i Krystalgade. Sårene bliver til ar – men de forsvinder aldrig. Det samme gælder andre terrorhandlinger over alt i verden. Ligegyldigt hvem det går ud over – alle liv er lige vigtige. Civilisten, soldaten, kvinde, mand og barn. Religion og hudfarve er uden betydning.

Jeg håber, vi går herfra med lidt lettere sind, end da vi kom, men vi ved godt, at situationen ikke har ændret sig på en time.

Til alle er i synagogen vil jeg blot sige: Tak fordi I kom og støtter op om Israel og landets befolkning.